

Nieuwsbrief nummer 1

April 2018

Beste leden,

Het tennisseizoen 2018 is weer van start gegaan. Voordat dit ook daadwerkelijk zo ver was moesten de banen en het clubhuis natuurlijk eerst weer in orde worden gemaakt. Mede dankzij de vele vrijwilligers ligt ons tennispark er weer geweldig bij. Onze dank hiervoor is dan ook groot!

Het bestuur wenst alle competitieteams heel veel succes en natuurlijk ook de overige leden heel veel plezier op de tennisbaan.

Afgelopen zaterdag 31 maart was het dan eindelijk zover, door de vele nachtvorsten werd de deadline nog net op tijd gehaald zodat de jeugd vanaf 10:45 uur dan eindelijk aan de opening kon beginnen. Onder de bezielende leiding van Sjoukje Leegsma en Jolanda van de Regenmortel en tennisleraar Joa werden de vele opgekomen jeugd verdeeld in 2 groepen. De ene groep ging in de kantine de tennisquiz spelen en bij e andere groep werd door Joa de eerste beginselen van de tennissport bijgebracht. Dit alles werd afgewisseld met hapjes en drankjes geserveerd door Marjolein en de dames van de kantinecommissie. Rond de klok van 13.00 uur werden diverse jeugdspelers nog getraceerd op een prijs door de vragen van de quiz als beste te beantwoorden.





Hierna was het tijd voor de volwassenen om te beginnen aan het openingstoernooi, onder prima weersomstandigheden werden er prachtige wedstrijden gespeeld, afgewisseld met koffie/thee en gebak en diverse paas versnaperingen. Ondertussen kon men de nieuwe pasjes in ontvangst nemen en opgeven voor de diverse kantinediensten voor het komende seizoen. Na afloop was er nog de welbekende gezellige nazit. Het bestuur wil langs deze weg alle competitie teams veel succes wensen op weg naar een eventueel kampioenschap. En wenst iedereen uiteraard een blessurevrij en sportief seizoen toe. Tot ziens op tennispark "Parkhiem"



Afsluiting seizoen 2017 voor de jeugdleden door Bernt de Vries:

Op vrijdag 24 november zijn we met de jeugdleden, meester Joa en een paar ouders naar Jump XL in Groningen geweest. Om 17:00 verzamelden we bij het tennispark waarna we in auto's vertrokken naar Groningen. De rit er naar toe was op zich al spannend omdat wij de weg kwijt raakten. Gelukkig hebben we het uiteindelijk toch gevonden. Toen we daar kwamen kregen we uitleg en een bandje. daarna mochten we een uurtje springen. Er waren heel veel verschillende trampolines waar je op kon springen en trucjes doen. je kon ook op een soort muurtje springen en salto's maken. Daarna hebben we nog lekkere patat gegeten. Ik vond het feestje erg leuk! Rond 20:00 uur waren we weer thuis.

